

Kid flit Rosmalen



Parochie Heilige

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

Vandaag zijn de schoolbezoeken voor Pasen begonnen: deze week komen de kinderen met hun klas luisteren én kijken naar het paasverhaal in de St. Lambertuskerk. Een droevig verhaal maar met een mooi en hoopvol einde! Samen horen ze ook wat Jezus tijdens zijn leven voor ons heeft gedaan. Het thema van Carnaval sloot hier dit jaar heel mooi op aan: He oog vur mekaar! Onze deelname was overigens niet zonder succes...lees erover op blz. 3. Met de Goede Week in zicht, is er weer volop activiteit in de kerk, met ook: oog voor elkaar! Kom op Palmzondag een palmpaasstok maken en deel deze uit aan iemand in je omgeving die een steuntje in de rug kan gebruiken. En op Eerste Paasdag leveren onze communicanten het door hen gespaarde geld in voor het goede doel van het communieproject Mary's Meals. Door henzelf ingezameld met 'n heitje voor 'n karweitje. Meer voorbeelden van hoe mensen oog voor elkaar hebben, zie je in het TV-programma van Pr. Roderick Vonhögen. Dichtbij, maar ook ver weg: in bijvoorbeeld zijn aflevering over de vastentijd (zie: Wist je dat...?) Alhoewel het buiten nog echt winter is, brengt de vastentijd en Pasen ons alvast veel warmte. Veel leesplezier gewenst!

Op weg naar Pasen

Stille Zaterdag en Paaswake

Over een week begint de Goede Week: de laatste week voor Pasen. Én ook de laatste week van de vastentijd. In deze week gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We doen dat op de volgende drie dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Met een moeilijk woord noemen we deze dagen: het Paastriduüm. Na deze drie dagen is het Pasen! De droevige gebeurtenissen van het Paastriduüm leiden ons naar goed nieuws: als we horen dat Jezus niet dood is, maar leeft!



De laatste belangrijke dagen voor Pasen...

Wat gedenken we eigenlijk op deze drie dagen? Op Witte Donderdag gedenken we dat Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden aan tafel zit. Omdat Jezus weet wat er met hem gebeuren zal, vraagt Hij hen altijd aan hem te denken als zij het brood delen en wijn drinken (en dat doen we nu nog steeds in de kerk! Zo gaf Jezus ons het sacrament van de Eucharistie). Als Jezus en zijn vrienden na het eten naar de Hof van Olijven gaan, wordt Jezus verraden door Judas. Door Jezus een kus te geven, weten de Romeinse soldaten wie Jezus is en nemen ze hem gevangen. Ze brengen hem naar Pilates, de baas van Jeruzalem. Omdat Pilates zich eigenlijk afvraagt wat Jezus heeft misdaan, laat hij het volk beslissen. Op Goede Vrijdag herdenken we dan dat Jezus wordt gekruisigd en sterft.

Nu hebben we al twee dagen van het Paastriduüm besproken. Het zijn ook de dagen waarvan je vast al wat weet. Misschien is de derde dag niet zo bekend...want wat gebeurt er op die derde dag: Stille Zaterdag? En waarom heet deze dag zo?

Stille Zaterdag

Nadat Jezus van het kruis gehaald is, wordt zijn lichaam in doeken gewikkeld en naar een graf in een rots gebracht (in de tijd van Jezus werden veel mensen zo begraven). Om ervoor te zorgen dat niemand erin kan, wordt het graf met een grote steen afgesloten en houden twee Romeinse soldaten er de wacht. Zo verstrijkt de nacht. Als het weer licht wordt, is het Sabbath: een dag, zoals onze zondag nu, waarop iedereen rust houdt. Zo ook de vrienden van Jezus: niemand van hen bezoekt het graf. Thuis denken zij verdrietig aan hun overleden vriend.

(vervolg op pagina 2)

MAANDKALENDER

Lambertuskerk

Geen kindervieringen

Laurentiuskerk

Zondag 25 maart/Palmzondag

- 9.30 uur Knutselen
palmpaasstokken
11.00 uur gezinsviering
(na afloop bezoek Annenborch)

Vrijdag 30 maart/Goede Vrijdag

- 15.00 uur Kinderkruisweg

Zondag 1 april/1e Paasdag

- 11.00 uur gezinsviering
(na afloop koffiedrinken)

Zondag 8, 15 en 22 april

- 11.00 uur Kinderwoorddienst

Overige activiteiten

Woensdag 28 maart en 18 april

- 16.15 uur Kinderbijbelclub
Pastorie, Markt 1

JAARKALENDER

Gezinsvieringen

- Zondag 20 mei 1^e Pinksterdag
Zondag 27 mei 1^e communie
Zondag 10 juni 1^e communie
Zondag 1 juli Openluchtviering en spelletjes

Overige activiteiten

- 10 mei Dauwtrappen



Ook voor ons is Stille Zaterdag de dag waarop we gedenken dat Jezus in zijn graf ligt en niet meer bij ons is. In de kerk zien we dit terug: de kerk is niet versierd met bloemen. Ook het altaar niet. Er liggen ook geen mooie kleden op. Er zijn op deze dag geen vieringen waarin de hostie wordt uitgedeeld. Deze liggen zelfs tijdelijk even niet de kerk: het tabernakel waarin ze bewaard worden, staat open. Op Stille Zaterdag zijn we door dit alles een beetje stil. Zelfs de kerkklokken luiden deze dag niet. Stille Zaterdag is een dag van bezinning.



Paaswake

De stilte van Stille Zaterdag duurt echter niet de hele dag...In de avond wordt duidelijk dat er een wonder staat te gebeuren: we vieren dan de Paaswake. Het belangrijkste moment van het Paastriduüm, vlak voordat het echt Pasen is. De viering begint in het donker. Als eerste wordt het paasvuur binnengebracht. De priester ontsteekt dan de paaskaars aan het paasvuur. Dit vuur wordt doorgegeven: met de paaskaars worden alle kaarsen aangestoken die de mensen in de kerk in hun hand houden. Zo vieren we dat het licht van Christus weer in ons midden komt. Er is een wonder gebeurd: Jezus is niet dood, Hij leeft! Hij heeft de dood overwonnen. Met dit nieuwe begin wordt ook het doopwater gewijd met het paasvuur en olie. Vervolgens hernieuwen alle aanwezigen hun doopgeloften en worden ze met wijwater besprenkeld. Daarna volgt nog de dienst van de eucharistie.



Wist je dat...?

- Jezus op Witte Donderdag de voeten van zijn leerlingen waste
- dit op Witte Donderdag nog steeds in de kerk gedaan wordt
- na de avondviering op deze dag de hosties uit de kerk gedragen worden en deze tijdelijk bewaard worden in een rustaltaar
- daarna de Godslamp wordt gedoofd en voor de laatste keer vóór Pasen de kerkklokken geluid worden
- Stille Zaterdag de laatste dag van de vastentijd is
- de Paaswake een van de oudste onderdelen is van de christelijke paasviering
- dit vroeger in de ochtend van Stille Zaterdag gevierd werd
- dit sinds 1951 weer 's avonds wordt gevierd
- het paasvuur voor de Sint Jan in Den Bosch ontstoken wordt
- dit paasvuur naar Rosmalen wordt gebracht en om 21.30 uur voor de St. Lambertuskerk brandt
- alle kerstwensen, gedaan met de schoolbezoeken, hierin worden verbrand en zo hun weg naar boven vinden!



Doe mee op zondag 25 maart! Palmzondag-activiteit voor kinderen Laurentiuskerk

Op zondag 25 maart is het feest van Palmzondag. We vieren dat Jezus door een heleboel mensen juichend werd binnengehaald in Jeruzalem! Daarom is er die dag een palmzondag-activiteit in de Laurentiuskerk waar je vanaf 9.30 uur van harte welkom bent.

Wat gaan we doen?

- 09.30 uur **Palmpaasstok maken** en versieren met crêpepapier, lint, paaseitjes, buxustakjes en natuurlijk het broodhaantje. Leuk om dit tegelijk met andere kinderen te doen!
Je hoeft zelf niets mee te nemen alleen evt. sinaasappels of mandarijnen als je die eraan wilt hangen. Er is limonade met wat lekkers en, voor de ouders/opa's/oma's, koffie of thee.
Voor de snelle knutselaars hebben we een paar mooie kleur- en puzzelplaten.
- 11.00 uur **Gezinsviering** met processie met de palmpaasstokken en vrolijke liedjes van de Jacobsingers.
- 12.15 uur Vertrek naar de **Annenborch** met auto's.
- 12.30 uur Annenborch met **bezoek restaurant, liedjes zingen en palmpaasstokken uitdelen**. Als je wilt, kan dat die van jou zijn. Maar we nemen ook een paar extra palmpaasstokken mee. We hopen dat we daar, net als vorig jaar, weer mensen blij mee kunnen maken. Weet je zelf iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Dan kun je je palmpaasstok ook aan die persoon geven!
- 13.00 uur **Einde**

Je kunt natuurlijk ook aan een deel van het programma meedoen.

Opgeven kan t/m donderdag 22 maart via kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl.

Meld je je later aan dan kijken we even of we genoeg materiaal hebben.

Kosten per kind zijn € 4,50 of € 2,00 bij het zelf meenemen van stok en broodhaantje. Tot dan!



Deelname carnaval

Kerkhoozen met oog vur mekaar

Voor de derde keer deden we dit jaar als parochie mee aan de beide optochten in Rosmalen. Het thema van dit jaar "Hè oog vur mekaar" was ons weer op het lijf geschreven! Diverse parochianen hielpen mee bij de voorbereidingen tijdens de knipochtenden en het koffiedrinken in de Laurentiuskerk waarna we een voorraad van 1100 ogen hadden om uit te delen. En de tekst die daar op stond? "God heeft een oogje op je!" We moesten de kinderen die meeliepen en deze ogen uitdeelden wel even vertellen wat dat betekende ... God vindt je leuk, hij houdt van je!



Ogen overal

Met een oog op ons hoofd, een oog op onze rug en een mega-oog aan onze kar gingen we (10 volwassenen en 12 kinderen) zaterdagmiddag bij de kinderoptocht van start. Het weer was goed en de stemming ook dus dat was super. Ook dit jaar hadden we een lied gemaakt wat tijdens de route diverse keren gezongen werd. Nieuw dit jaar was de begeleiding van 2 saxofoons en een trommel. Erg leuk en een stuk makkelijker zingen! Na een korte pauze op de pastorie hoorden we in de Kentering dat we in de categorie 'meer dan 9 kinderen' de derde prijs behaald hadden. Trotse gezichtjes alom!



Carnavalsmis

Zondagochtend startte traditioneel met de Carnavalsmis, muzikaal opgeluisterd door Bende Gek en het projectkoor. Een zeer gevarieerd koor met zangers/zangeressen van 5 tot 85 jaar en een gezellige happening met een serieuze en zinvolle invulling.



Big Father

Daarna was het alweer snel verzamelen op de pastorie voor de tweede optocht van dat weekend. Met 13 volwassenen en 4 kinderen (zo groot was de groep nog niet eerder op zondag!) hebben we vele mensen een oog kunnen geven en ons bijzondere carnavalslied kunnen laten horen. Ook kapelaan Gideon was van de partij (net als bij de kinderoptocht overigens) die met een oog aan een lange stok overal de boel in de gaten kon houden: 'Big father is watching you!' Het was een gezellige middag met opnieuw stralend weer en een eerste plaats in de categorie 'loopgroepen meer dan 11 personen'!



Je draai vinden

Volgend jaar is het thema 'Zandhazendurp, daar kunde oewen dreij vinden'. Iemand al ideeën? Laat het weten en/of doe met ons mee!

Voor wie de foto's van 2018 nog wil zien: klik op [foto's zaterdag](#) of op [foto's zondag](#).

Goede Vrijdag 30 maart, om 15.00 uur Kruisweg voor kinderen in de Laurentiuskerk

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Een verhaal dat we liever niet horen. We houden lijden en sterven liever ver bij ons vandaan. Toch is het een verhaal waardoor je Pasen anders gaat beleven.

Wanneer je het lijden gezien hebt, is het feest erna des te groter. Jezus is niet dood, Hij leeft! Hij laat ons met Pasen zien dat er leven is na de dood.

Om voor kinderen het lijdensverhaal begrijpelijk te maken, is er op Goede Vrijdag een kinderkruisweg in de Laurentiuskerk om 15.00 uur. Daarbij worden tekeningen getoond die door kinderen gemaakt zijn en er wordt gezongen door het kinderkoor. Iedereen is van harte welkom.



Hemelvaart op 10 mei Ga mee dauwtrappen!



Donderdag 10 mei is het Hemelvaart. Net als een paar jaar geleden willen we gaan dauwtrappen met kinderen (vanaf een jaar of 8), ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden. Een gezellige en gezonde traditie!

Doe ook mee en zet deze activiteit vast in je agenda. We vertrekken waarschijnlijk rond 6.15 uur. In de volgende Kidsflits volgt hier meer informatie over.

Voor wie het leuk vindt om dit evenement mee te organiseren: je bent van harte welkom! Voor meer info mail naar kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl

Tijd voor Jezus Verteltheater veertigdagentijd

Dit nieuwe verteltheater 'Tijd voor Jezus' vertelt een doorlopend verhaal over Jezus, vanaf zijn kindertijd tot en met zijn Kruisoffer en Verrijzenis. Het verhaal is verdeeld over tien series, met prachtige tekeningen en zeer goed voorgelezen.



In de weken tot Pasen zullen kraal voor kraal tien series verschijnen. Op dit moment zijn er al acht beschikbaar. Kijk maar eens op [Tijd voor Jezus!!](#)



Wist je dat...?



- er een aantal kinderen uit onze parochie op zondag 15 april hun **Vormsel** in de St. Jan doen
- drie van hen zich op zondag 4 maart voorstelden in onze Rosmalense kerken en er speciaal voor hen **een mooie kaars** werd ontstoken
- we deze kaars ook zullen **aansteken** op het moment dat zij het Vormsel ontvangen
- er een heel goed en duidelijk **filmpje** is over wat het Vormsel inhoudt.



- Kijk hiervoor op [Bewustkatholiek.nl / film Vormsel](http://Bewustkatholiek.nl/film/Vormsel)
- je hier ook korte films vindt over de andere **sacramenten**, zoals de Eerste Heilige Communie
- er het hele **paasweekend** veel leuke dingen te doen zijn in **museum Catharijneconvent**
- hiervoor het hele museum is versierd met paasbloemen! Kijk voor meer info op [Pasen in het Catharijneconvent](#)
- je meer over Pasen kan lezen (en kan quizen!) in het leuke **info-blad** van het museum:



- [Feestweetwatjeviert / Pasen](#)
- een hele aflevering van het TV-programma **Roderick zoekt licht** over de **40-dagen challenge** gaat
- priester **Roderick Vonhögen** hiervoor onderzoekt hoe je kunt vasten en ook de vastenactie belicht: [Roderick-zoekt-licht 40 dgn challenge](#)



BOEK IN DE SCHIJNWERPERS

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet te worden.... Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen over de Bijbel en het geloof.



Opa Knoest en het paasverhaal

(door: Frits Jongboom)

Dit nieuwe boek uit de serie boeken rond Opa Knoest heeft een bijzonder metafoor voor de opstanding én de hemelvaart. Met aantrekkelijke en vrolijke illustraties is het een mooi prentenboek om kinderen bekend te maken met het paasverhaal. Het is ook verkrijgbaar als kleurboek.

Voor kinderen vanaf 4 jaar en ouder.

Aantal pagina's: 32

Prijs: €9,90

Verkrijgbaar bij o.a.: Bol.com



Hij is opgestaan!

(door: Karen Williamson)

Een leuk, klein boekje met het Paasverhaal. Het hoort bij 'De Lieve lammetjes-serie' uit het Oude en Nieuwe Testament. Elk boekje bevat een verhaal met kleurrijke illustraties.

Voor kinderen vanaf 3 jaar en ouder.

Aantal pagina's: 22

Prijs: €1,75

Formaat: 12 bij 12 cm

Uitgeverij: Ark Media





HEILIGEN IN DE PAROCHIE



In deze rubriek duiken we onze parochie in en vertellen je over de heiligen waar onze kerken naar genoemd zijn. In Rosmalen ken je de Sint Lambertuskerk, genoemd naar de heilige Lambertus. En ook de Laurentiuskerk, genoemd naar... inderdaad ja!

Deze keer is de grootste kerk van onze parochie, of eigenlijk van 'onze pastorale eenheid' aan de beurt. Welke kerk dat is? De Sint Jan natuurlijk! Deze wordt voluit ook wel Kathedrale Basiliek van de heilige Johannes Evangelist genoemd. Deze thuiskerk van de bisschop (die daarom Kathedraal heet) is de enige kerk van de Johannesparochie. De Mariaparochie en de Johannesparochie vormen in Den Bosch samen de Pastorale Eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes. Wie was nu die heilige Johannes?

Te veel Johannes?

De genoemde lange naam van de Sint Jan verradt het eigenlijk al een beetje. Johannes was de schrijver van het vierde evangelie! Eén van de vier schrijvers dus die over het leven van Jezus hebben geschreven.

Vanuit het vroege Christendom wordt deze schrijver van het Johannes-evangelie ook gezien als één van de twaalf apostelen. Marcus, Matteüs en Lucas (de andere drie evangelisten) noemen alledrie een apostel die Johannes heet. In het evangelie van Johannes wordt gesproken over een leerling, die in het bijzonder door Jezus werd bemind. Van oudsher hebben de gelovigen aangenomen, dat die leerling Johannes zelf was. Behalve het evangelie heeft Johannes nog een aantal boeken in het Nieuwe Testament op zijn naam staan: drie brieven en het afsluitende boek van de Openbaring of Apokalyps. Geleerden zijn het er met elkaar niet over eens of het hier wel steeds om dezelfde Johannes gaat.

Een bijzondere apostel

Johannes was volgens de Bijbel de zoon van een visser. Toen Johannes en zijn broer Jacobus bij het meer van Tiberias bezig waren visnetten te herstellen, werden zij door Jezus geroepen om zijn leerling te worden. Zij besloten meteen om mee te gaan en werden zo twee van de twaalf apostelen van Jezus. Vanaf het begin was Johannes één van de meest geliefde leerlingen van Jezus. Bij bijzondere gebeurtenissen in het openbare leven van Jezus was hij altijd aanwezig. Zo was hij bijvoorbeeld bij de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor waar Jezus' kleding zo wit werd als sneeuw. En werd aan hem en aan Petrus de voorbereiding van het Laatste Avondmaal van Jezus toevertrouwd. Daarnaast was hij, met Petrus en Jacobus, getuige van Jezus' doodsangst in de Hof van Olijven. Hij stond als enige van de apostelen met Maria onder het kruis van Jezus. En in het Johannes-evangelie staat hoe Jezus, hangend aan het kruis, zijn moeder Maria aan hem toevertrouwde.



Met Maria naar Efese

Na Pinksteren en het ontvangen van de Heilige Geest verkondigde Johannes, samen met Petrus, het evangelie in Jeruzalem. Daar behoorde hij volgens de apostel Paulus tot de steunpilaren van de gemeente. Later, waarschijnlijk rond het jaar 39, bracht het vertellen van het evangelie hem naar Efese in Klein-Azië (het huidige Turkije). Maria, de moeder van Jezus, ging met hem mee. Volgens de overlevering werd Johannes in opdracht van keizer Domitianus (81-96) gearresteerd vanwege zijn geloof in Christus en de verkondiging daarvan. Johannes werd naar Rome gebracht en voor één van de stadspoorten, de zogeheten Latijnse Poort, neergelaten in een ketel kokende olie op het vuur. Het deed Johannes helemaal geen pijn en ongedeerd kwam hij er weer uit. Toen de keizer zag dat hij zelfs nu nog niet ophield met preken, verbande hij hem naar het eilandje Patmos. Daar woonde Johannes moederziel alleen en schreef er het boek van de Openbaring.



Na de dood van de keizer in het jaar 96 kon Johannes weer terug naar Efese en werd daar met groot eerbetoen weer binnengehaald.

(vervolg op pagina 6)

Diepzinnig

Geleidelijk aan kwam Johannes tot het inzicht dat het in de missie van Jezus ging om de liefde van de Vader voor de mensen. God als 'de liefde' is een centraal thema in het evangelie van Johannes.

De christelijke traditie ziet Johannes als de meest diepzinnige evangelist, vervuld van wijsheid, die het moeilijkste evangelie geschreven heeft. Zo denken wij met Kerstmis aan de stal en de kribbe met Jezus maar vertelt Johannes over "In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond".

Oud

Kerkvader Irenaeus van Lyon (2e eeuw) schrijft dat Johannes op hoge leeftijd, in ongeveer het jaar 104, als enig apostel, een natuurlijke dood gestorven is. Boven zijn vermeende graf in Efese verrees al in de 2e eeuw een aan hem gewijde kerk. Tot aan de inval van de Osmanen aan het begin van de 15e eeuw was dit een van de drukst bezochte bedevaartkerken in het Oosten. Sindsdien is deze kerk in verval geraakt.



Wist je dat...?

- Johannes vaak wordt afgebeeld als de enige apostel zonder baard. Dat zou wijzen op zijn jonge leeftijd.
- er nog een legende is waarin Johannes een beker gif leeg moest drinken om te bewijzen dat zijn God de echte God was
- Johannes gelukkig bleef leven en daarmee zijn 'belager' overtuigde en bekeerde
- hij, als hij wordt afgebeeld als apostel, meestal de gifbeker als martelattriboot vasthoudt
- het attriboot een adelaar is wanneer hij als evangelist wordt afgebeeld
- de adelaar symbool staat voor overzicht (doordat hij hoog vliegt) en scherp zien
- de feestdag van Johannes op 27 december is
- hij wordt aangeroepen bij verbrandingen, vergiftiging, voetkwalen en epilepsie
- hij geldt als beschermheilige van vriendschap
- er in Nederland meer dan 32 kerken naar hem genoemd zijn



PRIKBORD

Oproepjes & mededelingen

Poetsbeurt Laurentiuskerk

Wie helpt ons mee om de dennennaalden van kerst en de blaadjes van Palmzondag op te zuigen en de beelden af te stoffen! Dan kunnen we Pasen vieren in een schone kerk.

Wanneer
Woensdag 28 maart
van 9.00 uur – 11.30 uur

Tussendoor is er koffie/thee en vlaai.
Kun je een stofzuiger meenemen, dan graag.
Voor vragen of info, bel met
Jolien van der Heiden, 5221586. Tot dan!

ALS JE PASEN
ZONDER JEZUS
VIERT,
BEN JE HET
HAASJE

visje
www.visje.nl

Gevraagd:

Vier kinderen,
liefst van groep 7 of hoger,
die bij de **kinderkruisweg** in
de Laurentiuskerk
op vrijdag 30 maart,
15.00 uur,
de staties willen laten zien.

Graag reactie naar:
jolien@vander-heiden.nl

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/pastoraleenheidmariajohannes
of op de website van de parochie www.mariajohannes.nl

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden.
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Kleur- en puzzel pagina's





Breng jij de kuikentjes bij elkaar?



Zoek de verschillen...



Het is Palmzondag: we vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen wuiven met palmtakken en leggen hun kleren op de weg. Kijk maar eens goed...zie je de verschillen tussen deze 2 plaatjes?



woordzoeker 5 broden & 2 vissen



In Johannes 6 vers 1 – 13 staat het verhaal dat Jezus met vijf broden en twee vissen 5000 mensen eten geeft. Zoek de woorden die bij dit verhaal horen op in de woordzoeker. De woorden staan van links naar rechts, van onder naar boven, schuin, en 1 woord* staat zelfs helemaal in een slinger.

B	R	O	D	E	N	D	E	D	
J	O	N	G	E	N	E	A	E	
M	F	S	A	R	G	L	N	L	
N	A	L	B	E	R	G	D	E	
E	T	N	A	W	A	T	R	N	
S	W	H	D	A	J	E	E	H	
S	E	O	N	E	W	E	A	B	
I	E	R	E	G	N	T	S	T	
V	V	I	J	F	J	E	Z	U	S

Heb je de 12 woorden gevonden? De letters die overblijven vormen van linksboven naar rechtsonder een zin met een hoofdboodschap uit dit verhaal:

.....

twaalf

manden



www.bijbelidee.nl