

Kid flit Rosmalen



Parochie Heilige Maria

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

Dit is alweer de laatste Kidsflits van dit schooljaar. We kunnen terugkijken op een jaar vol mooie activiteiten en vieringen. Een jaar waarin we weer met veel kinderen en hun ouders samengekomen zijn in en rond de kerk. Tijdens vieringen in de Lambertus- en Laurentiuskerk, de schoolbezoeken met Kerstmis en Pasen, de carnavalsoptocht en -mis, de bezoeken aan Mariaoord en de Annenborch, de uitjes voor de lezers, misdienaars en leden van het kinderkoor, tijdens de voorbereidingen op de doop en het vormsel. En, een jaar waarin we ruim 40 kinderen hebben mogen voorbereiden op hun eerste communie (lees erover op blz. 4). Wij kijken uit naar het vervolg, naar het nieuwe schooljaar. Waarin de Kleine Kerk weer vieringen zal gaan organiseren en we hopen te kunnen starten met een nieuw koor (Interesse? Kijk op blz. 3) en er weer tal van activiteiten op de kalender staan. Maar eerst, een heel fijne zomervakantie en veel leesplezier gewenst!

Van Nazareth naar Kafarnaüm Reizen door het land van God



Met de zomervakantie voor de deur, trekken we erop uit: we treden in het voetspoor van Jezus en gaan te voet van Nazareth naar Kafarnaüm. Een wandeltocht van 65 kilometer langs belangrijke plaatsen in het leven van Jezus. Pak je spullen en ga mee ... 'Israël, here we come!'

Startplaats: Nazareth

Onze reis start in het noorden van Israël, in de streek Galilea. Hier ligt de stad Nazareth. We kennen het als de woonplaats van Jozef en Maria. In de tijd van Jezus was dit een heel kleine plaats. Voor de geboorte van Jezus gebeurde in deze kleine plaats een wonder. De engel Gabriël verscheen in Nazareth aan Maria en vertelde haar dat zij een kind zou krijgen: een zoon die ze Jezus moest noemen. Ter herinnering hieraan bouwde men een grote basiliek in Nazareth: de Basiliek van de Aankondiging. Nazareth is ook de plaats waar Jezus opgroeide.



Stop in Kana

Op weg van Nazareth naar Kafarnaüm maken we een aantal interessante stops. Zo bezoeken we de prachtige Romeinse ruïnes in de plaats Sepphoris (Zippori). Beroemd om de mooie mozaïekvloeren die hier te zien zijn. En Sepphoris is mogelijk de geboorteplaats van Maria, de moeder van Jezus, en woonplaats van haar ouders Joachim en Anna.



Verderop in de groene heuvels rusten we uit in Kana, van waaruit we al uitzicht hebben op het Meer van Galilea. De plaats Kana kennen we uit de Bijbel: Jezus veranderde hier op een bruiloftsfeest water in wijn. Het was zijn eerste wonder.

Langs Romeinse wegen

Onderweg naar Kafarnaüm lopen we door een heuvelachtig landschap, vol bloeiende korenvelden en groene hellingen, en komen we restanten van Romeinse wegen tegen.

Ook in Jezus' tijd was de weg die we bewandelen namelijk al de route van Nazareth naar het Meer van Galilea. Het kan dus heel goed zijn dat we echt lopen in Jezus' voetsporen! Intussen daalt de weg af, tussen de granaatappelbomen, naar het meer. Zo bereiken we de stad van Jezus: Kafarnaüm.



(vervolg op pagina 2)

MAANDKALENDER

Lambertuskerk

Geen vieringen voor kinderen

Laurentiuskerk

Geen vieringen voor kinderen

Zondag 2, 9 en 16 september

11.00 uur Kinderwoorddienst

Overige activiteiten

Zondag 1 juli

10.00 uur Openluchtviering
Coudewater voor alle leeftijden
Na afloop koffie en spelletjes

JAARKALENDER (najaar 2018)

De kleine kerk, vieringen t/m 7 jr

Zondag 30 september

Zondag 11 november

Zondag 16 december

Gezinsvieringen

Zondag 7 oktober

Zondag 4 november

Zondag 2 december

Overige activiteiten

7 oktober Middag voor alle kinderen



Kafarnaüm

Veel verhalen die we over Jezus kunnen lezen in de Bijbel spelen zich af in en rond deze vissersplaats. Vanuit Nazareth ging Jezus er wonen en predikte er in de synagoge. Hij ontmoette er zijn eerste leerlingen: de broers Simon Petrus en Andreas, en de broers Jacobus en Johannes. Ook Mattheüs, die een van de vier evangelies schreef, woonde in Kafarnaüm. Jezus deed een aantal wonderen en vele genezingen in deze plaats. Ken je het verhaal waarbij Hij met zijn leerlingen op het meer voer toen ineens een flinke storm opstak en Jezus deze storm liet bedaren? Het was ook daar waar Jezus over het water liep, Hij de knecht van een Romeinse legerhoofdman genas en een verlamde man weer liet lopen.

Vijf broden en twee vissen

Niet alleen in Kafarnaüm zien we veel terug van het leven van Jezus. We kijken een klein stukje af van onze route om in een museum een heel bijzondere boot te gaan bekijken: een vissersboot uit de tijd dat Jezus leefde. Door vissers gevonden, in goede staat, in de modder van het Meer van Galilea. De boot wordt druk 'bezocht' door vele pelgrims en staat bekend als 'de boot van Jezus'. We reizen nog wat verder rond in de omgeving van Kafarnaüm en bezoeken een bijzonder gebied: Tabgha, gelegen aan de noordwestelijke oever van het meer. De naam van dit gebied zegt je misschien niet zo veel, maar het volgende zeker wel! In dit gebied gebeurden namelijk twee wonderlijke dingen: Jezus deelde er vijf broden en twee vissen en gaf zo de duizenden mensen die naar hem waren komen luisteren, te eten. Op de plaats waar dat gebeurde staat nu een kerk: de 'Broodvermenigvuldigingskerk'. Onder het altaar kan je de steen zien liggen waarop Jezus het brood gedeeld zou hebben. Voor het altaar ligt een heel oude mozaïekvloer met daarop een afbeelding van de vijf broden en de twee vissen.

Netten vol vis

Tabgha is ook de plek waar Jezus aan zijn leerlingen verscheen na zijn verrijzenis. Hij sprak hen op een ochtend vanaf de oever toe toen zij met lege netten terugkeerden van een nacht vissen op het meer. 'Gooi je netten naar de andere kant van de boot', zei Hij tegen hen. Petrus, die Jezus niet herkende, deed wat hem gezegd werd. De netten raakten ineens vol met vis! Aangekomen bij het strand, zagen ze pas wie hen had toegesproken: het was Jezus! Hij had al een vuurtje gemaakt om de vis op te bakken. Samen aten ze die ochtend op het strand.

Aan de oevers van het Meer van Galilea eindigen we onze voettocht van Nazareth naar Kafarnaüm. Maar we zijn nog niet klaar: er is nog veel meer te ontdekken. We zijn nog lang niet uitgekeken in het land van God...! Wil je zelf op pad? Kijk dan eens op www.jesustrail.com



Zondag 1 juli op Coudewater om 10.00 uur Openluchtviering en spelletjes

Altijd al eens op een bijzondere plek een viering willen bijwonen? Kom dan naar de jaarlijkse openluchtviering op het landgoed Coudewater. Die vindt dit jaar plaats op zondag 1 juli om **10.00 uur** op het grasveld naast de kerk aldaar. Let op: deze tijd is afwijkend van de normale tijden!!

Speciaal voor kinderen

Deze viering is zeker ook voor de kinderen aansprekend. Kijk maar eens naar de foto's van vorig jaar. Het is natuurlijk al heel leuk dat deze viering buiten is! Daarnaast zal ook het Gilde aanwezig, zal o.a. het kinderkoor meezingen, zijn de teksten aangepast en is er een aparte preek speciaal voor hen. Na afloop zijn er spelletjes te spelen terwijl er voor de volwassenen koffie en thee is. Ook voor de kinderen is er natuurlijk iets te drinken met wat lekkers.

Van tevoren aanmelden is niet nodig. Gewoon komen!
En eh.... ook bij slecht weer gaat dit alles door maar dan binnen in de Kapel van Coudewater. Tot dan!



Kom en zing mee

Wat zou een parochie zijn zonder koren?

Gevoel

Zingen is één van de meest gebruikte woorden in de Bijbel. Met zingen kun je je gevoel uiten. Veel mensen zingen als ze blij zijn! En als je zingt over of voor God, dan bid je voor twee. Geloven is voor een heel groot deel gevoel. Het is geen wetenschap, niet tastbaar. Wat zou een viering in de kerk dus zijn zonder muziek, zonder zang, zonder gevoel? Zingen over je geloof is belangrijk. Voor jezelf en voor de mensen waar je voor zingt. En bovendien: zingen is leuk en samen zingen nog veel leuker!



Koorleden gevraagd

Hou je van zingen? En heb je zin om mee te doen bij één van onze koren? Dan zijn we op zoek naar jou want we hebben nieuwe koorleden nodig! We vragen jullie speciale aandacht voor het kinderkoor en een nieuw op te richten koor met de voorlopige naam 'Gezelligheidskoor'.

.... voor Kinderkoor Eigenwijs

Het kinderkoor kennen jullie vast al wel. Hier kunnen **alle kinderen** terecht **van groep 4 t/m ongeveer 16 jaar** die het **leuk vinden om te zingen, hun stem te ontwikkelen, en samen spellen met muziek te doen**. De repetities zijn op vrijdagavond van 18.15 – 19.00 uur (wordt misschien nog een half uurtje naar achteren geschoven). Naast zingen bij de vieringen in de kerk zingen ze ook 2 à 3 keer per jaar buiten de kerk waarvoor ze speciale liedjes instuderen. Kom gewoon eens kijken of meedoen. Het kinderkoor kan je deelname heel goed gebruiken! Als je eerst meer informatie wilt, mail dan naar kinderteamrosmalenhmria@gmail.com. De **eerste repetitie na de zomer is op vrijdag 24 augustus** in de Laurentiuskerk.

.... voor het nieuwe koor

Het andere koor waar we jullie aandacht voor vragen is NIEUW!! We willen graag starten met een koor voor en door parochianen. Dit koor heeft 2 doelstellingen: **gezelligheid en parochianen laten meezingen**. Dat betekent dat de liedjes niet zo heel moeilijk zullen zijn maar er zal wel gezocht worden naar eigentijds repertoire. Omdat veel mensen al een volle agenda hebben, is er voor gekozen om **gemiddeld iedere twee weken te repeteren**. De repetities zijn op **vrijdagavond** in de Laurentiuskerk, **van 19.30 – 21.00 uur**. Na afloop is er nog iets te drinken voor wie tijd heeft. Alle leeftijden vanaf 15 jaar zijn welkom. Voorlopig is de werknaam 'Gezelligheidskoor' maar dat kan nog best veranderen! Het koor zal onder leiding staan van Nico Schoenmakers (ook pianist en dirigent van koor Musica). Zin om te kijken of dit koor iets voor je is? **Op vrijdag 31 augustus is de eerste repetitie**. Kom gerust langs. Eerst informatie vragen kan ook via jolien@vander-heiden.nl of 073-5221586. We zien je graag komen!



BOEK IN DE SCHIJNWERPERS

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet te worden.... Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen over de Bijbel en het geloof.

De ark van Noach

Een vrolijk vingerverfboek

(door: Anna-Katharina Stahl)

Een kleurrijk en uitnodigend boek om creatief bezig te zijn met kinderen. In het boek leer je hoe je met je vingers en verf de mooiste en leukste dieren kunt maken en kleur kunt geven aan de familie en verschillende soorten dieren in en rondom het verhaal van de ark van Noach.

Voor kinderen vanaf 5 jaar.

Prijs: €12,95

Aantal pagina's: 64

Uitgeverij: NBG

Verkrijgbaar bij o.a.

[Boekhandel Berneboek](http://BoekhandelBerneboek)



De Bijbel op tafel

Een gezinsdagboek

(door: Joyce de Jongh)

Een gezinsdagboek voor gezinnen met kinderen van 6 - 11 jaar. Met korte afgeronde verhalen om op elk moment in het jaar mee te beginnen. De verhalen sluiten aan bij het kerkelijk jaar en zijn geschreven in begrijpelijke taal. Met gebedjes en doorpraatvragen.

Prijs: €19,95

Aantal pagina's: 384

Uitgeverij: Ark Media

Verkrijgbaar bij o.a. Bol.com

(ook voor een recensie

en een inblikexemplaar met

daarin een toelichting op het boek)



Eerste Heilige Communie 2018

Feestelijke vieringen voor 46 jongens en meisjes

Op 27 mei en 10 juni was het zover: na een leuke en mooie voorbereiding mochten 46 jongens en meisjes uit onze parochie van kapelaan Gideon van Meeteren hun eerste communie ontvangen. Dat gebeurde onder grote belangstelling van familie, vrienden en mede-parochianen, in mooi versierde kerken. Met een reisgids en paspoort werd het afgelopen schooljaar rondgereisd door het land van God. In elke pleisterplaats werd naar verhalen over Jezus geluisterd, geknutseld en gepuzzeld. Verschillende thema's kwamen zo aan bod, zoals: dankbaar zijn, samen delen, vergeven en herinneren. Er was ook een echte verkenningstocht: met een speurtocht door de Lambertuskerk werd het huis van God verkend.

Met nieuwe vriendschappen en een koffer vol ervaring kan er teruggekeken worden op een mooie tijd!

Als je je eerste communie gedaan hebt, mag je je, zodra je in groep 8 zit, gaan voorbereiden op het vormsel. De kinderen die afgelopen schooljaar in groep 8 zaten zijn pas geleden begonnen met de vormselvoorbereiding.

Zit je volgend jaar in groep 4? Dan mag je ook mee gaan doen met de voorbereiding op de eerste communie.

In september volgt hierover meer informatie in de Kidsflits. Hieronder een terugblik van een paar communicanten van dit jaar!



Groetjes van, Lonneke van Berkel

Groetjes van, Xam en Bas

P.S: Bas heeft een leuke communiekruiswoordpuzzel gemaakt! Je vindt 'm op de puzzelpagina's in deze Kidsflits.



Op 27 mei heb ik mijn eerste H. communie mogen ontvangen. Hier heb ik een heel jaar voor moeten reizen. Het begon met het kennismaken met onze reisleiders en het voorstellen aan elkaar. We hebben rondgekeken in de kerk en gezien wat er allemaal staat en waar dit allemaal voor gebruikt wordt. Ook hebben we een keer bij oude mensen lekkere spulletjes gegeven. We hebben toen ook gezongen van:

Drie koningen, Drie koningen... De mensen vonden dat heel leuk.

Ik heb geleerd wat delen is en hoe we met elkaar om moeten gaan.

Het leukste vond ik dat we met alle kindjes elke keer bij elkaar kwamen en samen leuke dingen gingen doen. Samen met mijn familie hebben we feestgevierd met lekkere salades en als toetje hadden we lekker ijs.

Het was een leuke dag en een mooie herinnering.

Groetjes van,

Minke Knaven



Voor aankondiging Kindermiddag op zondag 7 oktober

Zin in een leuke en afwisselende middag? Alle kinderen die zich, op welke manier dan ook, verbonden voelen met onze kerk zijn op 7 oktober van harte uitgenodigd om mee te gaan en een gezellige middag te beleven. Schrijf het vast op de kalender!

In de volgende Kidsflits kun je er meer over lezen.

Hiep hiep hoeraaaa !!! Kleine Kerk gaat weer van start op 30 september

Misschien is het je opgevallen. Afgelopen jaar is er alleen met Kerstmis een viering geweest voor peuters en kleuters. Heel jammer dat er voor deze doelgroep geen mogelijkheid was om in de kerk verhalen over Jezus te horen en daar iets mee te doen.

Gelukkig zijn Charlotte en Eefke in dit gat gesprongen en druk bezig met een nieuwe reeks vieringen. De eerste zal zijn op zondag 30 september om 9.15 uur in de Laurentiuskerk.



In de Kidsflits die in september verschijnt zal meer informatie staan. Houd het in de gaten!



Wist je dat...?

- je deze zomer het oude Midden-Oosten kunt **proeven** zònder de reis van bladzijde 1 van deze Kidsflits te maken
- je daarvoor terecht kunt bij **Museumpark Orientalis** in Nijmegen
- je bij de tentoonstelling 'Proeven van het Midden-Oosten' met eigen ogen kunt zien hoe joden, christenen en moslims hun feesten vieren en welke voeding daarbij hoort
- je dan niet moet vergeten ook je eigen zintuigen te gebruiken: **proef en ruik het zélf** (kijk op: [proeven](#))
- zij nòg een andere leuke tentoonstelling hebben: 'Ervaar de Romeinse zomer'
- je dan te weten kunt komen hoe het leven in de Romeinse tijd was
- er van 14 t/m 20 augustus acteurs zullen zijn die dat naspelen
- het **grootste museum van Nederland** vanaf 14 juli bestaat uit 16 kerken
- je in deze kerken met een **audiotour** antwoord krijgt op allerlei vragen en bijzondere dingen te weten kunt komen
- je op **grootste museum** kunt ontdekken **welke kerken** meedoen
- onze parochie ook weer aan het **KOM-festival** mee zal doen
- hulp altijd van harte welkom is
- wij iedereen eerst nog **een hele fijne vakantie** wensen!



PRIKBORD Oproepjes & mededelingen

Gevraagd:

mensen die **één of meer uurtjes willen helpen bij het aansteken van de kaarsjes** in de Lambertus-kerk tijdens het KOM-festival op zondag 9 september.

Graag contact opnemen met Gera Bouwens, tel: 06-44227884 of mail naar gera.bouwens@outlook.com

**GODS LIEFDE
KENT GEEN
GRENZEN**

visje
www.visje.nl

Gevraagd:

mensen die een **cake willen bakken** voor bezoekers van de Lambertuskerk op zondag **9 september**.

Ook hiervoor graag contact opnemen met Gera Bouwens, tel: 06-44227884 of mail naar gera.bouwens@outlook.com



Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/pastoraleenheidmariajohannes of op de website van de parochie www.mariajohannes.nl

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden.
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Kleur- en puzzel pagina's



Maak je eigen vakantiecollage



Plak, teken of schrijf in elk lijstje een leuke herinnering aan je zomervakantie. Veel plezier!

Communiepuzzel

gemaakt door:
Bas Brouwer



Een van onze communicanten van dit jaar, Bas uit groep A, heeft deze leuke kruiswoordpuzzel gemaakt. Zet de letters die in een vakje met een cijfer erin staan, achter elkaar en lees de oplossing. Succes!



HORIZONTAAL

- 3 hij doet de mis
- 8 hebben wij in mei/juni gedaan
- 9 gebouw waar we de mis vieren
- 11 Zoon

VERTICAAL

- 1 Vader
- 2 geen oorlog maar
- 4 eindwoord van het gebed
- 5 met elkaar
- 6 lichaam van Christus
- 7 ieder een stukje
- 10 beker op het altaar

De oplossing:



DOOLHOF

Dwalen door het Pantheon in Rome...

Een van de best bewaarde Romeinse tempels ter wereld, al eeuwen oud, vind je in Rome en is nu nog in gebruik als kerk.

Dwaal hier vast door dit mooie gebouw:

kun jij de weg vinden van S naar E?