

### Openingstijden Sint-Jan

Zondag: 13.30 uur - 17.00 uur  
Ma t/m za: 08.00 uur - 17.00 uur

### Vieringen in de Sint-Jan

Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur  
Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur

Alle vieringen zijn te volgen via  
YouTube: Sint-Jan Den Bosch

### Aanbidding in de Sint-Jan

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur  
Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

### Biechtgelegenheid

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

### Aanmelden noodzakelijk

Het is tot nader order noodzakelijk te reserveren voor deelname aan de zondagsvieringen, Aanmelden kan uitsluitend digitaal vanaf maandag voor de eerstvolgende zondagsviering, via de website: [www.mariajohannes.nl](http://www.mariajohannes.nl)

### Openingstijden info-balie (va. 3 juli)

Zondag: 13.00 uur - 16.30 uur  
Ma: gesloten  
Di, wo, vr, za: 10.30 uur - 16.30 uur  
Do: 11.30 uur - 14.00 uur

### Coronamaatregelen

Gelieve bij binnenkomst uw handen te ontsmetten. Volg de aanwijzingen, houd 1½ meter afstand. Bent u verkouden of heeft u last van hoesten, koorts of smaak/reukverlies, blijf dan thuis.

### Misintenties

Via [secretariaat@mariajohannes.nl](mailto:secretariaat@mariajohannes.nl) kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Liefst vóór donderdagochtend. Uw intentie kunt u ook in de brievenbus van de plebanie aan de Choorstraat 1 doen. Zo ook het verschuldigde bedrag van €12 per intentie. Of u kunt het overmaken naar NL24 INGB 0656 4387 46

### Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus.

### Van de plebaan

Op zondag 22 augustus vieren wij als parochie het feest van de kerkwijding. Samen met het patroonsfeest van de parochie (27 december) mogen wij dat vieren als hoogfeest. Het feest van de kerkwijding laat ons beseffen dat wij als lokale geloofsgemeenschap een geestelijk thuis hebben. In de parochiekerk vieren wij de scharniermomenten van het leven rond doop, communie, vormsel, huwelijk en uitvaart. We komen er dagelijks of wekelijks samen voor de viering van de Eucharistie. Onze parochiekerk mogen wij koesteren als Gods woning onder ons mensen. Dat onze parochiekerk de Middeleeuwse Sint-Jan is, parel van de Brabantse gotiek, is iets waar we dankbaar voor mogen zijn. Tegelijk zijn wij er ons van bewust welke grote verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. Met velen koesteren wij dit Godshuis. Tijdens het feest van de kerkwijding zingen we 'Deus in loco sancto suo', God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. Een zegenbede met een opdracht.

De Sint-Jan is niet alleen onze parochiekerk, ze is als kathedraal ook de Moederkerk van het bisdom van 's-Hertogenbosch. Hier vinden de belangrijke vieringen van onze diocesane Kerk plaats. Ook ontvangen wij in het Heiligdom van de Zoete Moeder jaarlijks duizenden pelgrims. Op 25 augustus (de eigenlijke dag) vieren daarom alle parochies van ons bisdom het feest van de kerkwijding van de kathedraal.

Het feest van de kerkwijding markeert voor onze parochie het begin van het nieuwe werkjaar. We hopen dat het ook echt een nieuw begin zal zijn. Vorig jaar maart is veel stilgevallen in onze samenleving door de uitbraak van het coronavirus. Dat heeft ook een grote weerslag gehad op het kerkelijk leven. Nu de besmettingen afnemen en steeds meer mensen gevaccineerd zijn, gaat het leven weer z'n gewone loop hernemen. Pastoresteam en kerkbestuur hopen van harte dat dit ook het geval zal zijn voor onze parochie. Je hoort in binnen- en buitenland dat het kerkelijk leven een zware klap heeft gekregen door de lockdown en dat de neergang van de kerkelijke participatie daardoor in een stroomversnelling is gekomen.

Met doemdenken komen we echter niet verder. Laten we positief naar de toekomst kijken en ons gezamenlijk inzetten om een goede 'doorstart' voor onze parochie- en geloofsgemeenschap mogelijk te maken. Veel was niet mogelijk in de voorbije 1,5 jaar: geen meimaand, een afgesloten kerststal, uitgestelde dopen, eerste communie, vormsel en huwelijken. Broederschappen en Schola konden slecht met beperkte bezetting actief zijn. Nu mogen we de draad weer oppakken. Het feest van de kerkwijding is daarvoor een mooi moment.

God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis.

*Vincent Blom, Plebaan van de Sint-Jan*



## Op vakantie

Na een koud en nat voorjaar liet de maand juni eindelijk een beter weerbeeld zien.

Tezamen met de stijging van de vaccinatiegraad en de versoepelingen van de coronamaatregelen begint de wereld er weer rooskleuriger uit te zien. En dat is waar velen van ons ook naar verlangen. We zijn er aan toe om een ellendig jaar af te sluiten en vooruit te kijken naar een warme zomer en een welverdiende vakantie, waarin we zonder al te veel restricties weer kunnen genieten van onze vrijheid en samenzijn met anderen.

Mensen hebben vakantie nodig na een periode van hard werken. Even tot rust komen, ontspannen, ontsnappen aan de tredmolen van het dagelijkse bestaan. Dat is niet altijd gemakkelijk, sommigen moeten een drempel over om alles los te kunnen laten en uit hun geconditioneerdheid te kunnen stappen. Om te resetten heb je echt voldoende tijd nodig.

Het lijkt er in het evangelie van Marcus op dat Jezus dat in zijn tijd ook al begreep. Nadat hij zijn leerlingen op pad stuurt om de mensen op te roepen tot bekering en in Zijn Naam tekenen te verrichten, keren deze na verloop van tijd weer moe, maar enthousiast en vol verhalen terug. Het eerste wat Jezus dan tegen hen zegt is: "Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten." Jezus weet dat de leerlingen tijd nodig hebben om weer op adem te komen. Maar belangrijker nog, Jezus zegt: "Ga nu mee", dat wil zeggen: Jezus leidt zijn leerlingen, Hij gaat zelf met hen mee en brengt hen naar een veilige plek. Brengt ons dat niet het beeld in herinnering van de Goede Herder die zijn schapen weidt en ze brengt naar grazige weiden?

Op vakantie gaan met Jezus. Is dat een raar idee? Toch niet, denk ik. Want als we in de vakantie tot rust komen en de stilte in onszelf toelaten, dan kunnen we er helemaal zijn voor ons gezin, voor onze vrienden, voor mensen die we ontmoeten, maar ook voor Hem. Echt samenzijn, ook met spirituele momenten en opkomend gebed. Want dat is het geheim van ons christenen: wij geven God een plaats in ons leven, ook tijdens de vakantie. Omdat we weten: de Heer gaat overal met ons mee.

Ik wens u mooie zomermaanden toe, ook wanneer u thuis mocht blijven.

*Diaken Vladimir Palte*



## Feest- en gedenkdagen juli

1 juli	Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus
2 juli	Eerste Vrijdag van de maand
3 juli	H. Tomas, apostel Diocesane gezinsbedevaart naar de Zoete Moeder
7 juli	Feest van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch Aanvang noeven
9 juli	Feest van de HH. Martelaren van Gorcum – Heilige Leonardus
14 juli	H. Camillus de Lellis, priester
15 juli	H. Bonaventura, bisschop en kerkleeraar Afsluiting noeven van de Zoete Moeder
16 juli	Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
22 juli	H. Maria Magdalena
23 juli	H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
24 juli	H. Christoffel, patroon van de reizigers
26 juli	HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria
27 juli	Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
29 juli	H. Martha, H. Maria en Lazarus
31 juli	H. Ignatius van Loyola, priester

## Woensdag 7 juli: Feestdag Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch



Wij vieren het feest van Maria, de Zoete Moeder van Den Bosch tijdens de gebruikelijke Eucharistievieringen van 8.30 uur en 12.30 uur. Daarnaast is er op deze dag om 19.00 uur een gezongen Avondmis in de Sint-Jan.

De feestdag van de Zoete Moeder is ook het begin van de jaarlijkse noeven ter ere van haar. Negen dagen bidden we, in aansluiting op de Middag-mis, het noveengebed voor alle intenties die in het intentieboek aan de voorspraak van de Zoete Lieve Vrouw zijn toevertrouwd. We worden in de dagen tussen 7 en 15 juli uitgenodigd om de aloude Beeweg te gaan in het centrum van onze stad. Op donderdag 15 juli om 12.30 uur wordt de noeven afgesloten.

## Maria Tenhemelopneming

Zondag 15 augustus viert de Kerk het feest van Maria Tenhemelopneming. Juist omdat het feest op zondag valt, geeft dat de gelegenheid om het met extra feestelijkheid te vieren. We zullen, na de goede reacties van vorig jaar, opnieuw openluchtmissen houden op het terras in de tuin van de Sint-Jan aan de Hinthamerstraat. De vieringen vinden plaats om 10.00 uur en 12.00 uur. Om 16.00 uur worden in de Sint-Jan de vespers gezongen. U bent allen van harte welkom!



## Thuiskomen in de Kerk

Dankbaar en blij kijk ik terug op het vieren van Eerste Pinksterdag dit jaar, waarbij ik het Heilig Vormsel mocht ontvangen. Alles moest even bezinken, maar wat een vreugde en rust! Ik ben niet opgegroeid in de katholieke Kerk, maar toch voelt het als thuiskomen. De zoektocht naar de Kerk alleen al is een prachtige tijd geweest, om meer te ontdekken van het erfgoed van al die eeuwen aan wijsheid en heiligen die ons voorgedaan zijn. Daarbij ben ik dankbaar voor allen die mij hebben bijgestaan de afgelopen periode en deze pelgrimstocht een stuk met me opgelopen zijn, in wat voor vorm dan ook. De boeiende en leuke gesprekken onderweg, de liefde en gastvrijheid, humor en natuurlijk serieus advies.

Ik ben op pad gegaan om mijn geloof meer te willen verdiepen en doe daarmee mijn naamgenoot Thomas eer aan; door eerst te willen zien en dan pas te geloven. Door te zien, voelen, ervaren en uiteindelijk overtuigd raken: door Christus dichtbij te ontmoeten in de katholieke Kerk en haar Sacramenten. En het zoeken is nog niet voorbij, maar pas begonnen. Ik zie het geloof nu ook als een avontuur dat God met ieder van ons wil aangaan, waarin we steeds weer nieuwe dingen mogen ontdekken. Het Evangelie is voor mij ook echt een blijde boodschap gebleken, dat we in deze tijd leven waarin Jezus Zich laat kennen aan een ieder van ons, dat we deel mogen zijn van het Koninkrijk. Maar ook in moeilijke periodes is er de troost dat Hij, in alles, met ons is, Hij heeft alles gedragen en kent ons door en door. Van wie kun je zoiets zeggen? Altijd is er wel een boodschap van hoop, soms juist in de kleine dingen. In het meevieren van het kerkelijk jaar, Het mee leven in de reis die God met ieder van ons wil gaan, elk seizoen van ons leven.

Nu is het na Pinksteren de keuze om de Geest te laten leiden, met hernieuwde kracht en een hoopvolle toekomst tegemoet in vertrouwen en overgave. Ik hoop dat de Kerk mag blijven groeien, mensen het geloof mogen ontdekken of herontdekken en dat we als broers en zussen, allen één mogen zijn.

*Thomas Krans*

## TV-Missen vanuit de Sint-Jan

Zondag 27 juni zendt de KRO de Eucharistieviering rechtstreeks uit op NPO2. Op zondag 22 augustus, feest van de kerkwijding, wordt de Eucharistie eveneens door de KRO uitgezonden.

Aanvang van beide vieringen is 10.00 uur. In verband met de afbouw van licht, geluid, camera's etc. vervalt op deze beide zondagen de H. Mis van 12.00 uur.



## Martelaren van Gorcum

Jaarlijks viert de Nederlandse Kerkprovincie op 9 juli het feest van de Heilige Martelaren van Gorcum. Negentien priesters en religieuzen werden op 9 juli 1572 te Brielle door de watergeuzen van het leven beroofd. Zij weigerden afstand te doen van hun geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie en aan hun trouw aan de Paus. Een van deze martelaren is de Bosschenaar Leonardus van Veghel, in 1527 geboren in de Postelstraat. In 1556 werd hij pastoor van Gorcum. Het beeld van Leonardus heeft in onze kathedraal een voorname plaats onder het fraaie baldakijn.

Het merendeel van de Martelaren van Gorcum, elf in getal, waren Minderbroeder Franciscanen. De Nederlandse provincie van de Franciscanen eren de HH. Martelaren van Gorcum daarom als hun schutpatronen. De negende juli is daarmee voor de Nederlandse Franciscanen een bijzondere feestdag.

De Franciscaanse gemeenschap van het Stadsklooster San Damiano (Van der Does de Willeboissingel) heeft de wens uitgesproken om hun patroonsfeest te vieren in de Sint-Jan. Dit vanwege de bijzondere band met de heilige Leonardus van Veghel met onze stad. Het initiatief sluit ook aan bij de wens van het klooster en van onze parochie om, waar mogelijk, samen op te trekken in de Bossche binnenstad.

Op vrijdag 9 juli zullen de bewoners van het Stadsklooster aansluiten bij de Middagmis van 12.30 uur. Tijdens een gezongen Eucharistie willen we als parochie en Franciscaanse familie Leonardus en de overige Martelaren van Gorcum op plechtige wijze gedenken.

In het verleden zijn een borstbeeld van de heilige Leonardus (met relikwie) alsmede een schilderij in bruikleen gegeven aan het museum van Gorcum. Het kerkbestuur van de Sint-Jan heeft verzocht om beiden weer over te dragen aan de Sint-Jan. Ze krijgen een voorname plaats in de kathedraal. Leonardus komt weer thuis in zijn geboortestad. Deze overdracht zal later dit jaar plaatsvinden. We hopen op een feestelijke viering op 9 juli.

*plebaan*



*Leonardus van Veghel*

## Icoon Sint-Jozef

Tijdens de sluiting van de meimaand, 31 mei jongstleden, is de iconenkapel van de Sint-Jan verrijkt met een nieuwe icoon. Het betreft een icoon van Sint-Jozef die afkomstig is uit de nalatenschap van pastoor Joep Rath die werkzaam was in de toenmalige Sint-Christofforparochie in Sint-Michielsgestel. Hij overleed in 2004.



Deze icoon was een geschenk van de parochie aan zijn pastoor door een parochiaan vervaardigd. Jozef staat er afgebeeld met twee jonge duiven in zijn hand. Dit is een verwijzing naar de opdracht van Jezus in de tempel van Jeruzalem waarbij Maria en Jozef volgens het voorschrift van de Wet van Mozes een offer moesten brengen van een koppel tortels of twee jonge duiven (Lc. 2, 24).

Bij gelegenheid van het door Paus Franciscus uitgeroepen Jozefjaar hebben naaste familieleden van pastoor Rath, die nauw verbonden zijn met onze geloofsgemeenschap, deze Jozeficoon geschonken voor de iconenkapel van de kathedraal.

We zijn de familie van pastoor Joep (Jozef) Rath dankbaar voor dit bijzondere geschenk. De Jozeficoon is een verrijking van de iconenkapel.

*Kerkbestuur*

## Feest- en gedenkdagen augustus

4 augustus	H. Pastoor van Ars
5 augustus	Kerkwijding Maria Maggiore
6 augustus	Feest van de Gedaanteverandering van de Heer
9 augustus	H. Edith Stein, martelares en patrones van Europa
10 augustus	H. Laurentius, martelaar
11 augustus	H. Clara, kloosterling
14 augustus	H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
15 augustus	Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
20 augustus	H. Bernardus, abt en kerkleeraar
21 augustus	H. Pius X, paus
22 augustus	Viering van het feest van kerkwijding
24 augustus	H. Bartolomeüs, apostel
25 augustus	Hoogfeest van de kerkwijding van de Sint-Jan
27 augustus	H. Monica, moeder van Augustinus
28 augustus	H. Augustinus, bisschop en kerkleeraar
30 augustus	Z. Eustachius van Lieshout, priester en missionaris

## Houd elkaar vast!

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.

Inmiddels komen er versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks mogen we weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en samen te zingen en te luisteren naar Gods Woord. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast.

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden. De coronacrisis heeft financieel veel van kerken gevraagd. Met een Extra Actie Kerkbalans Vragen we leden daarom om financiële steun. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.

**Geef jij om je kerk? Geloof je in verbondenheid? Doe dan mee. Samen kunnen we elkaar vasthouden in én na coronatijd.**

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL92INGB 002538600 t.n.v. Parochie H Johannes Evangelist

Of gebruik voor een eenmalige gift de QR code hiernaast:

Met vriendelijke groeten,  
*Kerkbestuur Parochie Sint-Jan*

Extra  
Actie  
**Kerkbalans**



### Centraal Secretariaat

Choorstraat 1  
5211 KZ 's-Hertogenbosch  
(073) 6130314  
[secretariaat@mariajohannes.nl](mailto:secretariaat@mariajohannes.nl)  
NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 12:30 uur.  
Plebaan Blom: [plebaanblom@mariajohannes.nl](mailto:plebaanblom@mariajohannes.nl)  
Diaken Vladimir Palte: [vladimir.palte@outlook.com](mailto:vladimir.palte@outlook.com)  
Diaken Tim Bangert: [t.a.j.bangert@gmail.com](mailto:t.a.j.bangert@gmail.com)

**Bij dringende pastorale zaken** (zoals bediening en overlijden) **kunt u bellen met telefoonnummer 073 6130314**